

Πολιτικότητα της γυναικείας αυτό-οργάνωσης στις Mujeres Libres, Ισπανία 1936-1939.

Η οργάνωση Mujeres Libres ιδρύθηκε το 1937 στην Ισπανία, το διάστημα του εμφυλίου και της επανάστασης. Οι γυναίκες που την ίδρυσαν υπήρξαν κυρίως μέλη του αναρχοσυνδικαλιστικού κινήματος. Οι γυναίκες αυτές αν και ήταν αφοσιωμένες στο θεωρητικό υπόβαθρο των αναρχοσυνδικαλιστικών οργανώσεων, αντιλήφθηκαν πώς δεν λαμβάνονταν πολλές φορές σοβαρά από τους άντρες συντρόφους τους.

Έτσι ίδρυσαν τις Ελεύθερες Γυναίκες, διότι πίστευαν πώς για να πετύχει η κοινωνική επανάσταση και να ηττηθούν οι δυνάμεις του Φράνκο, οι γυναίκες θα έπρεπε να συμμετέχουν από κοινού και ισότιμα.

Εφόσον οι υπόλοιπες οργανώσεις αγνοούσαν τα ιδιαίτερα προβλήματα των γυναικών δημιουργήθηκε η νέα οργάνωση που θα δρούσε μαζί με τις υπόλοιπες αλλά θα ήταν αφιερωμένη εξολοκλήρου στην καταπολέμηση της τριπλής σκλαβιάς των γυναικών: σκλαβιά ως εργάτριες, σκλαβιά ως γυναίκες και σκλαβιά λόγω της άγνοιας.

Η αιτία που οδήγησε στην αυτό-οργάνωση τους ήταν οι προσωπικές τους εμπειρίες στο κίνημα. Πίστεψαν πώς μόνο αν οργανωθούν σε μια αυτόνομη οργάνωση θα μπορέσουν να αναπτύξουν την συνείδηση και τις ικανότητες τους.

Οι υπάρχουσες οργανώσεις ήταν ανδροκρατούμενες με αποτέλεσμα σε αυτές οι γυναίκες ίσως να μην μάθαιναν ποτέ πώς να πώς να τοποθετούνται ανοιχτά, να παίρνουν αποφάσεις, να σχεδιάζουν δράσεις και να τις εφαρμόζουν. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει εκεί κανένας άλλος να κάνει τις δράσεις εκτός από τις ίδιες και κυρίως οι γυναίκες να μην είναι απλά «βοηθητικές».

Είδαν αυτή τη κατάσταση ως προσωρινή. Δεν θα ήταν πια απαραίτητη όταν οι περισσότερες γυναίκες θα είχαν αναπτυχθεί και θα μπορούσαν να αναγνωριστούν οι δυνατότητες τους. Η επιμονή τους όμως για αυτονομία αντιμετωπίστηκε επιφυλακτικά από το υπόλοιπο ανδροκρατούμενο κίνημα.

Ο αυτόνομος τρόπος οργάνωσης τους και η πολιτικότητα που τον διέπει μας διδάσκει εναλλακτικά μοντέλα ηγεσίας, οργανωτικής δομής και πως να πετυχαίνουμε την αυτονομία μέσα στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης συννομοσπονδίας ομάδων και πως να διεκδικούμε την ισότητα κάτω από διαφορετικές συνθήκες ακόμα και σήμερα.