

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στον δημόσιο βίο.

Η απουσία των γυναικών από την πολιτική και την οικονομική δραστηριότητα μπορεί να αποδοθεί στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που προβάλλουν ως αποστολή και κύριο ρόλο των γυναικών την ανατροφή των παιδιών και τη φροντίδα της οικογένειας γενικά. Όσο κι αν έχει βελτιωθεί η κοινωνική εικόνα και η κοινωνική εκτίμηση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία, φαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός γυναικών απέχει από τα κοινά, είτε γιατί θεωρεί ότι πρόκειται για ανδρική υπόθεση, είτε γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος μετά τη φροντίδα της οικογένειας και τη διαχείριση του νοικοκυριού. Επί της ουσίας θεωρούμε ότι ένας μεγάλος αριθμός γυναικών έχει αποδεχτεί τις στερεοτυπικές αντιλήψεις αναφορικά με τον "πρωτεύοντα" ρόλο της γυναίκας ως μητέρας και συζύγου με συνέπεια την περιθωριοποίηση των στόχων και των προσδοκιών τους ως ενεργών πολιτών και δρώντων φορέων. Φαίνεται ότι είναι δέσμιες ενός *amor fati*, μιας πορείας προδιαγεγραμμένης που αποτελεί τον κύριο λόγο της ύπαρξής τους. Όπως τονίζει ο Paulo Freire η καθεστηκυία τάξη πρέπει απολύτως ή εν μέρει να έχει γίνει αποδεκτή στη συνείδηση των υποκειμένων. Οι αντιλήψεις αυτές αποτελούν εμπόδια ως προς την ελεύθερη επιλογή και την ακηδεμόνευτη σκέψη και τελικά την προσωπική ελευθερία των γυναικών ως προσώπων με αξία αυτή καθ' αυτή. Ο κοινωνικός περίγυρος στην καλύτερη περίπτωση αντιμετωπίζει τη γυναικεία απουσία από τα κοινά με καλοπροαίρετη αφέλεια, ενώ στην χειρότερη τη συντηρεί ενσυνείδητα μέσω του συναισθηματικού μανδύα των οικογενειακών σχέσεων. Η έρευνά μας εστιάζει στις βιογραφίες κοινωνικά επιτυχημένων γυναικών που κατάφεραν να υλοποιήσουν τα όνειρά τους αρνούμενες τον παραδοσιακό κοινωνικό τους ρόλο.

Μαρία Τολικά Δρ. Φιλ. Πολιτικών Επιστημών

Tel: +30 697 777 7459

e-mail: [tolikamaria@gmail.com](mailto:tolikamaria@gmail.com)